

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Zie de grote lijnen van je leven

“Altijd zijn er krachten die je verder zullen leiden. Er is wel een verschil de ene dag bij de andere. De ene dag ga je vooruit, de andere dag niet. Trek je daar niets van aan. Er zijn altijd dingen die je zullen leiden en die je verder zullen brengen, maar niet in detail.

Je moet dus de grote lijnen zien van je leven. Wanneer je vooruitgaat zal je ontdekken dat je steeds vreugdevoller wordt, als je kijkt over een tijdspanne van maanden en jaren. Je zal zien dat er een opbouw is in je leven, waardoor je tot een bepaalde, eenvoudige kracht komt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”  
(uit hoofdstuk 2: ‘Jonge mensen in contact met hun ziel begrijpen universaliteit’)

© Mayil.com